

Stichting Kindervrienden

Corr: J.Leijenaar
te Etten-Leur
4876CJ Beiaard
317



LIEVE FAMILIE, VRIENDEN EN BELANGSTELLENDEN,

Wat is het een voorrecht voor ons om weer een Rondschrijfbrief te schrijven met alléén goed nieuws! De Stichting mocht de financiën op 31 december 2014 opnieuw afsluiten met een plus. Allemaal heel hartelijke bedankt voor uw trouw in geven en bidden voor het 16-tal kinderen van de Lar in São José do Rio Pardo in Brazilië.

In Psalm 138:2b-3 staat zo reëel; Gij hebt om Uw grote Naams wil, Uw toezegging heerlijk gemaakt. Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord. Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel! Het complete bedrag + nog € 700 extra is overgemaakt op 2 januari 2015 naar de Lar in Brazilië. Zij zullen met het bestuur nog overleggen waar de Lar het extra bedrag voor moet gaan besteden. Er zijn altijd dingen nodig, het is net als in een gezin. Natuurlijk houden u op de hoogte! In 2014 is één adoptieouder afgefallen, maar op 1 januari is er een nieuw echtpaar bijgekomen, erg fijn!

Het is in Brazilië zomervakantie geweest en alles gaat nu weer draaien, ook zijn er kinderen die niet meer terugkomen of juist voor het éérst naar de Lar mogen gaan. Dat is weer een spannende tijd voor de ouders of verzorgende of hun kind van de wachtlijst af zal gaan. Ook voor alle medewerkers van de Lar is het weer aanpassen en opletten.



We willen alle leiding en de “kanjers” in de keuken van deze plaats af zegenen met wijsheid en blijmoedigheid. Om alles elke dag in goede banen te leiden en iedere voedzame maaltijd te maken voor meer dan 110 daarna.... juist je tanden poetsen natuurlijk!



keer weer een monden! En

Natuurlijk is er ook weer elke dag huiswerk te maken met begeleiding, maar gelukkig is er ook altijd nog tijd om te spelen.

De Stichting Kindervrienden Brazilië mag nu weer sparen met €78 nog in kas op 2 januari.
Het 25e jaar, een nieuwe uitdaging om op Hem te vertrouwen in Woord en daad!

Nog enkele weken en dan begint hier in Europa het voorjaar. Veel mensen kijken er naar uit en de dagen beginnen al lekker te lengen, nog even en wordt de klok 1 uur achteruit gezet, zodat we nóg meer van het licht kunnen profiteren.

Nu mijn gebroken botten zich allemaal weer hersteld hebben en ik weer wat uit de voeten kan, ga je natuurlijk weer nadenken over de komende reis na mijn 87^e verjaardag.

Het is eigenlijk ongelooflijk! Nog weer een jaar erbij!

Maarwie gaat er op mij passen als Lia vooruit moet rijden, wie brengt mij naar de luchthaven?

Het Haagsche echtpaar zou wel weer met mij reizen en dan haalt Lia ons op van Boedapest.

Ik ben niet zo'n prater en Lia zou gelijk zeggen: heb je dat perronkaartje nu al nodig Jan?

Een gezegde van Corrie ten Boom!



Maar Lia had er zéker meerdere keren over nagedacht en al heel wat obstakels genomen als ik



zou kunnen bedenken en vermoeden. Het bleek zelfs dat zij al in december met haar plan begonnen was en dat zou me méér dan verrassen, ja zelfs perplex doen staan! Tijdens mijn opstaan zei Lia; ik was maar nét op tijd thuis uit Nieuw Beijerland. Ik vroeg haar, wat ze daar dan moest ophalen? Ze koopt wel meer dingen via de Marktplaats en dat zie ik dan wel een keer. Neen ik heb nog niets gekocht, ik wil eerst met jou overleggen, maar ik ben bij een campertje wezen kijken. Ik was met stomheid geslagen, een campertje??

Het laatste bus campertje hadden we 11 jaar geleden verkocht. Foto links.

Behoef ik dan niet meer te vliegen?

Allerlei vragen spookte door m'n hoofd en hebben we daarna nog uren door gepraat: de voordelen en nadelen van een camper in deze periode van ons leven.

Doordat onze kleindochter trouwt in juni, zou ik nu zelfs 5x moeten vliegen, terwijl Lia natuurlijk liever met de auto gaat omdat ze nu 2x vol naar de Duiventil kan rijden.

Om een lang verhaal kort te maken: de volgende middag zijn we samen naar een ánder campertje gaan kijken in Alphen a.d. Rijn. Zij had vergelijk, ze waren van hetzelfde bouwjaar en merk.

Zou Lia me erin kunnen hijsen? Dat lukte en we hebben dan ook meteen besloten om deze Fiat Ducato Frankia 1989, diesel 5.40 m, te kopen met 192.000 km op de teller.

Die zaterdag daarop ging Lia met de trein naar Alphen om de camper op te halen en dat was voor haar ook wel weer even wennen. Inmiddels hebben we een andere stoel voor mij gekocht, zodat ik ook kan liggen, maar ook draaien, Nies heeft hem verwisseld. Nog wat andere karweitjes zullen volgen en de APK keuring natuurlijk, die is eigenlijk pas eind mei, maar lijkt ons wel prettig dat nu al te doen, als er nog iets vernieuwd of besteld moet worden hebben we nog genoeg tijd.

Ik kan het bijna nog niet bevatten, na 7 jaar ga ik niet meer vliegen, maar samen op weg, te gek!

Ja dat wordt weer een heel ander reisje voor mij Lia - ons. De camperkist op dak is inmiddels al gevuld met 2 vuilniszakken schoenen, 1 zak speelgoed, hoofd en voeteneind van een kleuterbed, beddengoed en 7 tuinkussens. We hebben ook een fietsenrek waar we Jan z'n shoprider kunnen parkeren. Een instapbeugel voor Jan en een 2e gasfles, want warmte en een hapje maken moet weer makkelijk zijn. De alkoof heb ik ingeschoven tot een 1 pers.ruimte, "verleiding moet je arresteren", dus vul ik deze ruimte alleen op, er is een mooi "net" voor.

We slapen op de dinette, is gewoon 1.20 bij 2m. De watertank is nog niet gevuld, want je weet niet of er nog echte vorst komt, dat gaan we op 23 maart doen, want 27 maart is de dag dat we hopen te vertrekken rond 13u.

Het Haagse echtpaar, die met Jan zouden reizen nemen nu 30/3 de vlucht R'dam-Boedapest en daarna de Lijnbus, dan breng ik ze daarna naar hun eigen huisje, zo'n 25 km verderop.

De verhuur is al in november begonnen en nu is het vakantiehuis de Kalkoen 3 weken verhuurd en het app. Duifje 2 weken. Ik heb nog op de SVR beurs gestaan en mooie contacten gehad.

We zoeken nu nog vervangers voor 2 weken als we naar de bruiloft zullen gaan, heeft u zin om 2 weken te bivakkeren op de Duiventil? We hebben het al aan 1 echtpaar gevraagd.

Sinds jaren zijn we weer vroeg in Hongarije, dat betekend meestal buiten lekker weer en binnen eerst zo'n 4 graden, dus dat wordt weer lekker stoken en overdag alle ramen en deuren open zetten.

Inmiddels zijn er al weer dagen voorbij en Enschede maakt zich op voor **The Passion 2015**. Daar woont een adoptie echtpaar! Wie weet zien we ze via de media.

Goede vrijdag; alles lijkt murw geslagen, maar.... dan is het Pasen, alles veranderd door de opgestane Heer! Het begint met vergeving van onze zonden; opnieuw geboren worden, zelfs in zorg mogen we rusten en groeien in vrede, die je niet kan vatten, maar Hij wijst de weg en is naast u!

Namens de Stichting Kindervrienden Brazilië zijn we dankbaar en blij met uw betrokkenheid, gebeden en giften voor de 16 adoptiekinderen van de Lar.

Wij wensen u déze vrede van God toe: verwacht, dat Hij zal voorzien in Uw situatie!

Met de hartelijke groeten van Jan en Lia Leijenaar.

Nog een verrassing: een nieuwe site van Timon Bos: www.campingdeduiventil.nl

