

Stichting Kindervrienden Brazilië

december 2014 – januari 2015



Nederland - Hongarije - Brazilië

Corr: J.Leijenaar te Etten-
Leur 4876CJ Beiaard 317
Telefoon 076 8795130
0655888471 - 0651043543
Email:lia.leijenaar@gmail.com
Giften: NL70INGB0006645782
T.g.v:Stichting Kindervrienden
Brazilië de LAR.
KvK.R'dam 3242823 + ANBI
www.campingdeduiventil.nl



LIEVE FAMILIE, VRIENDEN EN BELANGSTELLENDEN,

Zoals de meesten van jullie wel verwacht hadden en misschien ook voor gebeden hebben, zijn we allebei goed in Nederland aangekomen, alleen niet helemaal volgens plan A. We vertrokken woensdag 15 oktober om 10.30u vanaf de Duiventil en Jan was om 19.30u al in Etten-Leur, opgehaald door Bob, Anja en Kyra, terwijl ik met de aanhanger Wenen nog niet had bereikt op dat tijdstip.

Het "slaapadres" ging me om 0.1.30u voorbij en werden het hazenslaapjes in de auto, maar donderdagavond om 22.30u stond ik veilig op de Beiaard!

Daar stonden 2 mannen van de Hoeksteenkerk te wachten om de hele boel uit te laden én op de bovenste verdieping te brengen, wat een welkom cadeau!!!!

Nogmaals heel hartelijke bedankt Menno en Jan Willem!!! Jullie zijn kanjers!



Inmiddels is alles al verkocht op de Bosmaaier na.

M'n fiets heeft Etten-Leur weer verkend tot 7 november, want toen werd ik aan m'n voet geopereerd, dus "op vakantie"!

We gingen de 1^e zondag natuurlijk naar de Hoeksteenkerk, we hadden veel gehoord over de uitbreiding en de nieuwe locatie: het

Turfschip en gingen we daarom extra vroeg van huis weg.

Maar beneden moest ik even rusten en ging ik op de rollator zitten, vóór ik besepte wat er gebeurde, lag ik met rollator en al op de straat met enorme pijn, de ziekenauto kwam, naar ziekenhuis in Roosendaal en daar moest ik 6 dagen blijven:

3 gebroken ribben en schouderfractuur volgens de foto's.

Maar mijn wens was uitgekomen, **niet in Hongarije**, terwijl ik daar ook

maal erg gevallen ben, maar niets gebroken gelukkig, alleen blauwe plekken en een hoofdwond. Door de veelheid van medicijnen heb ik

heel veel geslapen. Eerst was er sprake van een revalidatieplek, maar heb ik toch gekozen voor Avoord aan huis, 2 of meerdere malen per dag, vooral omdat ook Lia's voetoperatie voor de deur stond.



3

2



Eindelijk... na 5 weken begon de pijn wat af te nemen, ik slaap nog veel, maar bouw deze medicatie nu wat af en kan ik alweer zelf naar het toilet gaan.

Natuurlijk niet zonder voetbalfluitje, want dat werkt uitstekend als er iets niet gaat lukken, zelfs Sara begint te blaffen! Op 11 dec. maken ze nieuwe foto's.

Zo moesten allen plannen naar B verschoven worden, maar gelukkig kan Lia nogal snel overschakelen. Onze 2 kleindochters van 11 jaar konden evengoed logeren en kwamen ze mij uit het ziekenhuis ophalen en opéens kwam de visite naar de Beiaard. Post en bloemenwinkel kregen het er ook druk mee. Heel erg bedankt allemaal!

Zelfs is er eten gebracht toen Lia met een wit voetje zat, maar nu kan ze alweer wat voorzichtig uit de voeten. Sara wordt nog steeds vanaf 7 november 2x per dag door 3 geweldige burens uitgelaten, Corrie, Anneke en Jacoba, terwijl Lia de andere 2x met de mini-rider van mij gaat en dat werkt ook perfect!

Het bezoek van Alie uit de Lar da Infancia, vergezeld van Lonnie uit de gem. Utrecht was ook heel bijzonder. Lonie is al 2x in Hongarije geweest en Alie werkt er al 25 jaar, wij waren 3x in Brazilië en nu 14 jaar in Hongarije. dus gesprekstof genoeg.



Monique had de dag ervoor een grote schaal macaroni gebracht, dus met elkaar hebben we deze inhoud gezellig opgegeten en vertrokken ze pas rond 21.30u.



Dan is de Lar opeens weer heel dichtbij gekomen en wordt het weer tijd dat er een tussenstand geteld gaat worden met nog uitzicht op 4 weken in 2014!

Waarbij de trouwe "adoptieouders" en alle giften voorbij komen! En opeens is daar een mail, een nieuwe boeking voor 3 weken in 2015.

Dezelfde familie die deze zomer ook in de Kalkoen is geweest met 4 kinderen.

Voor ons betekent dat: uitzicht naar ons 25^e jaar voor Brazilië, we mogen dat weer gaan invullen met dezelfde verwachting als altijd: gisteren is voorbij, morgen komt nog en vandaag zorgt/helpt de Heer!

Alles in nu begin januari weer hersteld en wensen we U allen en gezegend 2015!

Ook namens de Stichting Kindervrienden Brazilië mogen wij U allen Gods zegen toewensen, want in alle situaties maakt Zijn tegenwoordigheid het verschil.



Met een hartelijke groet van Jan en Lia Leijenaar.

Uitzicht vanuit camping.